

**Algemene Beschouwingen 2015.
ChristenUnie Oldambt.**

Welke kleur heeft jouw parachute?



Welke Kleur Heeft Jouw Parachute?

Dit is de titel van een van de meest succesvolle loopbaanboeken allertijden. Het helpt om in deze tijd, waarin oude regels herschreven worden, waarin dingen veranderen waarvan we dachten dat ze nooit zouden veranderen en waar dingen gebeuren waarvan we dachten dat we dat nooit of nooit meer mee zouden maken, een nieuwe koers uit te zetten.

Er zijn onderwerpen in onze gemeente waar dit meer realiteit is dan het in tijden geweest is. Zoals de komst van vluchtelingen, de decentralisaties, de takendiscussie, een Brede School in Scheemda, de gevolgen van herindeligen rondom ons heen, de manier waarop we willen wonen; eigenlijk bij elk programma onderdeel is het realiteit. Allemaal belangrijk.

Ongeschreven regels.

Zoals gezegd: Oude regels worden herschreven. Het valt de ChristenUnie op dat het debat in Nederland steeds meer verhard; een oude ongeschreven regel lijkt bijvoorbeeld herschreven te worden: niet meer argumenten worden 'aangevallen', maar er wordt op de persoon gespeeld. Incidenten worden tot norm verheven. Democratie betekent voor sommigen 'je zin krijgen'. Luisteren naar elkaar is verworden tot 'luisteren naar mij'. De ChristenUnie hoopt dat het fatsoen in onze gemeenteraad hoog in het vaandel blijft staan.

Vluchtelingen/AZC

En wie had ooit gedacht dat er zo een stroom vluchtelingen op gang zou komen?

Het opnemen van asielzoekers in onze gemeente is iets wat wij als ChristenUnie van harte ondersteunen; Christenen zien dat als opdracht, ontleent aan de woorden die Jezus in Matt 25 spreekt: *"Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald (...) alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."*

Ik ben er trots op dat onze gemeente snel besloten heeft om te voorzien in de nood van vluchtelingen.

Toch moeten we niet te gemakkelijk denken over de komst van vele vluchtelingen. We kennen de beelden van volle boten, verdronken kinderen, huilende vaders. Deze beelden raken ons en het maakt (gelukkig) een breed gedragen gevoel van naastenliefde los. Maar er zijn ook die andere beelden: honderdduizenden vluchtelingen die onze kant opkomen, rellende asielzoekers aan de Europese binnengrenzen of bij AZC's. Die beelden voeden onze angsten. Door de komst van zoveel vluchtelingen krijgt onze samenleving te maken met oorlogstrauma, religieuze en etnische ruzies in asielzoekerscentra, extra druk op de woningmarkt. En dat is voor velen een oprechte bezorgdheid.

Barmhartigheid en bezorgdheid..., naastenliefde en angst...: ze liggen dicht bij elkaar en zijn in onze samenleving even reëel. Het slechtste wat je kunt doen om met deze gemengde gevoelens om te gaan, is om te kiezen voor het één en het ander te ontkennen. Het ongemak dat we deze dagen voelen, kan op twee manieren groeien: het voeden, of het verzwijgen. De ChristenUnie wil niet voeden en niet verzwijgen: ja, de komst van vluchtelingen veroorzaakt veranderingen in onze gemeente, daar sluiten we de ogen niet voor. En ja, wij willen onze bijdrage leveren in het verzachten van deze ellende en zullen volledig staan achter de komst van een noodopvang en een permanent AZC.

Decentralisaties

Dit jaar hebben we te maken met de grootste bestuurlijke veranderingen sinds de invoering van de grondwet: de decentralisaties. Wie had dat ooit gedacht?

De ChristenUnie ziet de voordelen ervan; taken worden niet meer op afstand en langs niet-effectieve bureaucratische schijven uitgevoerd, waardoor aan efficiëntie gewonnen wordt en er kan veel beter maatwerk geleverd worden. Als de taken goed op orde zijn, dan zien wij veel en vooral lokale kansen, zeker voor de zorg. De start van sociale teams zien wij als een goede ontwikkeling. Wij zijn blij dat er geld gereserveerd wordt om de geplande bezuiniging op welzijnssubsidies nogmaals een jaar uit te stellen. Daarbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat de ChristenUnie niet zomaar geld voor welzijn wil begroten. Zonder ingrijpende wijzigingen werkt het averechts. Het is hier meer dan ooit belangrijk welke 'kleur' je parachute heeft.

Dit alles neemt niet weg dat we geen zorgen betreffende de decentralisaties meer hebben. Een zorg is de moeite die het kost om in de WMO de PGB en de ZIN goed te kunnen monitoren. Graag willen we weten wat de oorzaak is en wat we aan gaan doen. Ook wil de ChristenUnie graag weten hoe het in 2016 zit met het solidariteitsprincipe bij de gezamenlijke inkoop.

Dan is er sinds 2012 nog steeds geen Nota Vrijwilligers en Mantelzorg; Dat zijn juist peilers van de nieuwe zorg. Vreemd genoeg stond in de programma begroting 2014 al aangegeven dat er een nota in de maak is. Wanneer kunnen wij die verwachten?

Nog een zorg: we horen en lezen dat het goed gaat, maar het gevoel blijft overheersen dat ik informatie mis; Zoals bijvoorbeeld jeugdzorg. In tegenstelling tot de andere decentralisaties heeft de gemeente hier nog geen eerdere ervaring mee.

Het is goed in de begroting te lezen dat er veel aandacht besteed wordt aan de uitvoering ervan, maar, ik heb er als raadslid nog onvoldoende grip op; terwijl de raad toch de eindverantwoordelijkheid heeft. Graag zou ik, juist vanuit het college handreikingen ontvangen hoe meer inzicht en grip te krijgen op deze ingewikkelde zaken. Niet alleen over de 'eindproducten', maar ook de wegen er naar toe.

Cultuur

De begroting geeft aan dat er een structurele budget voor cultuur en evenementen komt.

De ChristenUnie is voorstander van cultuur en weet dat cultuur geld kost. Echter 'zomaar' een post van 200.000 euro voor cultuur, zonder te weten waarvoor, vindt de ChristenUnie de verkeerde volgorde. De wethouder heeft aangegeven dat er een nieuwe nota cultuur in de maak is. Ook is er eerder een nota over subsidieverstrekingen aangekondigd, wat alles met elkaar te maken heeft. De ChristenUnie ziet dan ook eerst deze twee nota's tegemoet voordat er geld voor begroot wordt.

OZB

De discussie over de OZB is een jaarlijks terugkerend ritueel. Vorig jaar is er een forse verhoging geweest, dat kan geen gewoonte worden. Wel is er nog probleem, wellicht een ongelijkheid, in de OZB heffing bij de categorie niet-woningen. De mogelijkheid hoe dat te veranderen is kort onderzocht door de afdeling financiën. Er zijn een aantal mogelijkheden om te schuiven, waaronder één die meerdere voordelen heeft zoals geen risico meer bij

oninbaarheid bij leegstand, een lager tarief voor de eigenaar-gebruiker en een 'handreiking' in de strijd tegen leegstand.

De ChristenUnie vindt dit veelbelovend en zal een **motie** indienen om verder onderzoek te doen naar de wettelijke mogelijkheden en de voor- en nadelen om het gebruikersdeel OZB bij niet-woningen af te schaffen en dit bedrag te verschuiven naar de eigenaren van de niet-woningen.

Tot slot

Dan zijn er nog tal van thema's die het waard zijn te bespreken.

Zoals de binnenstadontwikkeling van Winschoten. Een gevoelige kwestie, waarbij men de ene week voor, de andere opeens tegen een wereldbazaar is. Of waar men via de rechter zijn zin wil krijgen. De ChristenUnie wenst de wethouder veel wijsheid in deze.

De woonvisie met ingrijpende gevolgen in de krimpaanpak.

De takendiscussie, waarin we over enkele maanden ingrijpende keuzes moeten maken.

Duurzaamheid, met prachtige initiatieven in Nieuwolda, maar ook de discussie over windmolens.

En dan de gasbeving-problematiek; het blijft de ChristenUnie vreemd voorkomen dat een gemeentegrens bepalend is of iets wel of geen bevingschade is.

Ik wil afsluiten. Er ligt een sluitende begroting, dat is iets wat vandaag de dag niet zo vanzelfsprekend is. Naar de mening van de ChristenUnie is dat mede omdat de wethouder financiën als een schatbewaarder en niet als penningmeester met geld omgaat. Complimenten! Blijft onverlet dat wij nu niet rustig achterover kunnen gaan zitten. Het zal een interessant jaar worden, met veel onderwerpen, veel discussie en moeilijke besluiten. Ik wens de raad, het college en de ambtenaren veel succes, veel wijsheid en Gods zegen. Daarom wil ik dan ook u allen een herinnering en een aanmoediging meegeven; een uitspraak van een regeringsleider van 2500 jaar geleden:

Spreuken 17:16. *Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas? Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen.*